

Den Kongelige kilde

Det var længe siden, selvom nogle ikke siger så længe ...

Det var de dage, hvor

handelsskibe besøgte byen Goleniów ofte og fortøjede tæt langs bredden af floden Ina. Takket være floden Ina blomstrede og blomstrede Goleniów, og et bredt udvalg af mennesker og varer strømmede ind. Kort sagt var det byens guldalder.

I det onde underjordiske rige hvor af dæmoner, djævlé og faldne engle bor - stoppede en af de onde ånder, der betjener Beelzebub, helvedes portvagt, foran sin herres kammer. Han bankede på døren.

"Kom ind, din idiot!" svarede en blomstrende, rasp stemme.

Beelzebub var den absolut værste mester.

Han knælede ned.

"Du ville se mig, mester," gav hans stemme sin usikkerhed. Han rystede af frygt.

"Hvad tog dig så lang tid? Ah, ligegyldigt ... "Beelzebub rystede sin krusede manke.

"Hvordan kan jeg tjene dig, herre ..."

"Gav jeg dig tilladelse til at tale !?" Beelzebub knipsede og så den

voksende frygt greb hans tjener, så smilede han. "Nå, så lad os komme til sagen. Efter din tidligere mislykkede mission om at udvide Ina-floden, "han kiggede

truende i tjenerens retning, "blev jeg skældt ud af den mægtige Lucifer, Herren

af alt, . Jeg tror du ved, hvad det betyder?

" "Nej det gør jeg ikke..."

"Stilhed! Jeg vil være barmhjertig denne gang, og jeg vil give dig en chance mere. Husk lige hvis du svigter mig igen, vil din straf blive firdoblet. Jeg tager ikke nej for

et svar, ”smilede han.

”Du har adgang til mange hensynsløse skabninger. Vælg den bedste og læg den i Ina, så intet skib kan transportere nogen last, og jeg mener INTET, selv ikke de mindste pakker.

Jeg kan allerede forestille mig de tomme boder og forarmede købmænd, jeg kan høre folket græde ... Det bliver herligt, ”

Han hengav sig til sin fantasi og smilede saligt, men skreg med det samme:

”Skrid! jeg har vigtige ting at gøre. ” Og endnu en gang smilede han ved ildevarslende tanker.

Tjeneren rejste sig og forlod kammeret hurtigt. Han kunne ikke stoppe med at ryste, kold sved perlede på hans pande. Hans mesters stemme lød stadig i hans ører.

”Af alle dæmoner, hvorfor skulle dette ske med mig ?,” mumlede han.

Uden forsinkelse gik han til helvedes kaserne for at finde et passende monster. Et par minutter senere fandt han det perfekte skadedyr til netop dette job.

Det var en dæmonisk fisk, eller rettere en havdæmon. Det lignede en enorm, fed gedde med seksten store skarpe pigge i munden. Dens hud var dækket af mørkebrune pigge som en kuglefisk og som en kuglefisk kunne den puste sig op i til en pigget kugle.

Den næste dag blev havdæmonen sat fri i floden Ina... da to drenge fra Goleniów tog på fisketur.

Uvidende om fare satte de deres net op. Efter kort tid begyndte nettet at bevæge sig let, og luftbobler dukkede op på vandets overflade, ligesom en suppe, der simrede på komfuret. Drengene gik ud til knæene for at kontrollere nettet, men fandt kun en lille almindelig fisk. Pludselig, før den ene af drengene havde taget nettet op dukkede havdæmonen ud af ingenting. Den slugte fisken og trak drengen ned i Inas dyb.

. Alt skete så hurtigt, at den anden dreng ikke engang nåede at skribe

Ingen troede på drengens historie før et par dage senere, da en sømand sagde, at han havde set det samme tornede monster, ramme hans skib, mens det læssede ved kornkammeret, og nogle sække med værdifuld last faldt i vandet.

Der var stadig skeptikere, der til sidst overgav deres vantrø, da det blodtørstige monster sprang ud af vandet og forsøgte at spise en mand der flådede tømmer.

Heldigvis var dæmonen et split sekund for langsom og sprang med stor kraft over manden, der undgik i sidste øjeblik. Oprørt forsvandt udyret med et enormt plask. Mange af Golenióws indbyggere var vidne til begivenheden.

prins Boguslaw, som dengang var i Goleniów for at sørge over tabet af sin bror Barnim indkaldte domstolens vismand og beordrede ham at finde en måde at slippe af med truslen. Vismanden tilbragte to søvnløse

dage og nætter grublende, da han endelig faldt i søvn.

Han havde en underlig drøm.

En engel viste sig for ham og sagde:

“Tag nogle landsbyboere med spande og før dem langs Ina til den fjerne skov. Lad dem fjerne vandet der, og om en uge vil jeres problemer være løst ”

Vismanden gjorde som han fik at vide. Hvad skulle han ellers gøre? Efter to

dage faldt vandniveauet, men landsbyboerne fortsatte med deres arbejde.

De stoppede ikke indtil hele syv dage var gået. Efter en uge var der så lidt vand i floden

Ina, at monsteret umuligt kunne overleve. Men mærkeligt nok var der ingen

tegn på djævelen nogen steder.

Den havde sandsynligvis fundet vej ind i

Østersøen hvor den venter på sine næste ofre.

Et par år senere, på det sted, hvor landsbyboerne havde taget vandet ud af

Ina blev en kilde blev opdaget. Folk kaldte den Kongelige kilde, så de ville aldrig glemte det var takket være prins Boguslaw og hans visdom, at de kunne leve uden frygt.

Desværre var vandniveauet i Ina så lavt, at intet skib nogensinde kunne

sejle det igen.

I stedet blev det sikkert for fisk, ænder og svaner.